



Cadier en Keer, 15 december 2021

Beste vrienden, weldoeners, broeders en zusters,

“De stem van iemand die roept in de woestijn: bereid de weg voor de Heer, maak zijn paden recht”. De Heer komt! Hoe en wanneer? Wij zullen zijn komst inderdaad met Kerstmis vieren, maar wij weten ook dat Hij zich elke dag openbaart, Hij komt ons bezoeken met concrete gebeurtenissen, waarmee Hij tot ons komt spreken. Wij hebben ervaren dat onze geschiedenis dynamisch is; de Heer wil ons juist in die gebeurtenissen ontmoeten, die ons in de broosheid plaatsen, en die Hij toelaat zodat wij tot Hem kunnen roepen om zo die intimiteit met Hem terug te vinden, die misschien lauw was geworden of zelfs helemaal bekoeld. Deze Adventtijd komt juist dit in herinnering te brengen; het waarschuwt ons, het roept ons tot bekering, maar wil ook het verlangen in ons weer opwekken om met Christus te zijn, aangezien de woestijnvaders zeggen: **“Christus beminnen is de enige waarheid, al de rest is ijdelheid”**.

Dit jaar zien wij hoe deze zelfde uitnodiging in het bijzonder tot ons, hier in het seminarie wordt gericht. Deze aansporing moet voor ons het fundament zijn waarop wij steunen in deze tijd van broosheid die we momenteel doormaken. Het aantal seminaristen is namelijk niet hoog, gezien dat het seminarie op dit moment uit 10 seminaristen bestaat, waarvan 5 op itinerantie en 5 in huis zijn. 3 broeders bevinden zich op itinerantie: Andy (tweede itinerantenteam van Nederland), José Eduardo (*missio ad gentes* van Groningen), Henrique (*Domus Galilaeae*). De andere twee itinerante broeders, Franco en Jean Leonard, brengen een periode van itinerantie in het seminarie door, vanwege de broze situatie, om bij te kunnen dragen aan het huisonderhoud. Bovendien heeft de Heer voorzien door ons twee jongens te sturen die dit jaar in het seminarie zullen doorbrengen om onderscheiding te doen. Op deze manier komt het aantal op negen jongens in huis, het noodzakelijke minimum om de nodige diensten uit te voeren. De broosheid wordt verhoogd doordat de lift niet werkt, hetgeen voor de zieke rector en de zusters die op leeftijd zijn, tamelijk lastig is.

Ons heeft heel erg vertroost en verblijd deel te hebben mogen nemen aan de conviventie van begin van het jaar met onze itineranten Bruna, Fernando en Daniel, na twee jaren afwezigheid. Wij hebben veel broeders en zusters terug mogen zien en naar hun ervaringen luisteren.

“Christus beminnen is de enige waarheid, al de rest is ijdelheid”. Dat hebben wij zien vervullen in onze broeder Miguel Alberto (El Salvador), tot diaken gewijd afgelopen 30 oktober. Wij zijn heel dankbaar aan de Heer voor deze gebeurtenis die een schitterend licht in de broosheid is geweest, echt een cadeau van God. Miguel Alberto is benoemd tot kapelaan in de parochies van Roermond-Oost en zal tot priester worden gewijd op 11 juni volgend jaar. Wij vragen om gebeden in deze tijd opdat de Heer het werk dat Hij in deze broeder begonnen is tot voltooiing moge brengen.

“Christus beminnen is de enige waarheid, al de rest is ijdelheid”. Met deze zekerheid sluiten wij deze brief af, en wij wensen dat Heer waarlijk voorbij mag gaan en in jullie geboren worden met deze Kerstmis om zo de belofte te vervullen van de nieuwe natuur, die belofte waarmee wij de weg zijn begonnen. Moed!

Wij bidden voor jullie en we vertrouwen ons toe aan jullie gebeden.

Vormers en seminaristen
van het *Redemptoris Mater* Roermond

Hieronder een link naar een korte video met onze Kerstgroet:

<https://www.redemptorismaterroermond.nl/2021/12/21/kerstwensen-2021/>